

**ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΕΣ** ἐκλογές δέν γίνονται μέθεάρεστο τρόπο καί σύστημα. Ἡ διαπίστωσις αὐτή εἶναι γενική, ἐκτός ἀπό τούς ἐκάστοτε Ἀρχιεπισκόπους Ἀθηνῶν καί τοῦ στενοῦ περιβάλλοντός Των!

Τό πρόβλημα εἶναι πολύ παλαιό. Η "Ἐνοριακή Κίνησις" ἄρχισε νά τό θίγη μένα σχόλιο της εἰς τό ύπ' ἀρίθ. 13Δ1987 τεῦχος της, ὅπου ἔγραφε τά ἔξῆς:

"ΔΙΑΚΟΣΙΟΙ (200) Αὐστριακοί ρωμαιοκαθολικοί κληρικοί καί λαϊκοί μένπόμνημά των πρός τόν πάπαν Ἰωάννην - Παῦλον Β' ζητοῦν ὁ χριστιανικός λαός νά ἔχη τήν δυνατότητα νά ἐκφράζῃ τήν γνώμην του κατά τήν ἐκλογήν νέων ἐπισκόπων, ὅπως ἀκριβῶς ἔγίνετο εἰς τούς πρώτους χρόνους τῆς Ἐκκλησίας. Τό ύπόμνημα αὐτό τό ὅποιον συνυπογράφουν καί Αὐστριακοί Ἐπίσκοποι, ἥτο καρπός ποιμαντικοῦ συνεδρίου τόποιον ἐπραγματοποιήθεις τήν Βιέννην" (Εκκλ. Ἀγών. Φεβρ. 1987).

Ἐάν οἱ παπικοί αἰσθάνονται αὐτή τήν ἀνάγκη, διά τούς ὄρθιοδόξους αὐτό εἶναι ἀναγκιότερο, διότι ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι Ἐπισκοπεντρική καί ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι "Τύπος Χριστοῦ". Ο σημερινός τρόπος ἐκλογῆς δέν ἰκανοποιεῖ οὔτε τούς σημερινούς ἐπισκόπους, ἀπ' ὅ, τι διαβάζομε κατά καιρούς εἰς τάς ἐφημερίδας. Πολλῶ μᾶλλον δέν ἰκανοποιεῖ τό πλήρωμα τῶν ὄρθιοδόξων. Ποτέ βέβαια, δέν πρέπει νά ἐκλέγεται ἀπ' ὅλους ὅσους ἡ ταυτότητά τους γράφει χρ. ὄρθιοδοξος. Ὁπωσδήποτε ὅμως, πρέπει να διευρυνθῇ ὁ ἀριθμός τῶν ἐκλεκτών καί νά ἀλλάξῃ ὁ τρόπος τῆς ἐκλογῆς. Όσοι ἀπό τήν πολιτεία καί τήν Ἐκκλησία πονοῦν τήν Ὁρθοδοξία, πρός αὐτήν τήν κατεύθυνσιν ἃς στρέψουν τάς προσπάθειάς των καί ὅχι πρός τήν περιουσίαν τῆς Ἐκκλησίας. Η πείρα μαρτυρεῖ ὅτι, μόνον ὁ Ἀγιος Ἐπίσκοπος, ὁ ὄντως Θεόσταλτος καί λαοπρόβλητος ἡμπορεῖ νά συγκινήσῃ καρδίας καί νά ἀναγεννήσῃ τήν Ἐκκλησίαν".

Ἐν συνεχείᾳ ἐπανέρχεται τολμῶντας νά προτείνη πρός κατεργασίαν ἓνα σχέδιο ἐκλογῆς Ἀρχιερέων εἰς τό ύπ' ἀρίθ. 53/1995 τεῦχος της τό ὅποιον ἀναδημοσίευσε εἰς τά ύπ' ἀρίθ 91/2002 καί 166/2014 χωρίς κανένα φανερό αποτέλεσμα, πρός ἀπογοήτευσιν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

"Ἐλπίζοντας παρ' ἐλπίδα" τό ἀναδημοσιεύομεν καί πάλι εἰς τίς ἐπόμενες σελίδες, μέ τήν ἐλπίδα ὅτι οἱ ὑγιεῖς δυνάμεις τῆς Ἐκκλησίας μας θά δράσουν, ὥστε νά μήν κωφεύουν οἱ Ἀρχιεπίσκοποι, ὅταν οἱ ἄλλοι τούς θυμίζουν τί ἔλεγαν ὅταν ἥτο ἀπλοὶ Μητροπολίτες, διά τόν τότε Ἀρχιεπίσκοπο, ὅπως καί ὁ σημερινός, ὥστε νά ἐκπονηθῇ ἐνας θεάρεστος τρόπος ἐκλογῆς διά νά ἐκλέγωνται Ἀρχιερεῖς οἱ ποιό ὅγιοι.

Ἴσως κάποιοι διερωτηθοῦν. Διατί ἡ τοιαύτη καί τοσαύτη ἐπιμονή δι' ἓνα τόσο μεγάλο θέμα, ἀπό ἀνθρώπους μέ ἐλάχιστες κατ' ἀνθρωπον δυνάμεις;

Διά νά εἴμεθα συνειδησιακά ἡσυχοι, διότι ἡ σιωπή ἡ οἱ κάποιοι ψίθυροι διά τήν "τιμήν τῶν ὅπλων", ἐκλάμβανον πολλές φορές ώς συμφωνία μέ τά γενόμενα.

"Ο σιωπῶν δοκεῖ συναινεῖν" γράφει ἐπιγραμματικά ὁ διάσημος νομομαθῆς Ἀριστόβουλος Μάνεσης.

Ἀκόμη διότι "ἡ μεγαλωσύνη... δέν μετριέται μέ τό στρέμμα, μέ τῆς καρδιᾶς τό πύρωμα μετριέται..."

Βλέπε συνέχεια



# ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Διμηνιαία έκδοσις της όμωνύμου  
όρθοδοξου χριστιανικής ἀδελφότητος  
Μ. Παρθενίου 16, 262 25 Τηλ. 276.731 ΠΑΤΡΑΙ



ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΝ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ

## Η ΕΚΛΟΓΗ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ

Τό κύριον βάρος διά τίν άναγέννησιν τῆς ἐνορίας τό φέρει ἀναμφισβήτητα ὁ Ἀρχιερεὺς τῆς κάθε Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Αὐτός ἔχει τὴν τιμὴν καὶ τίν εὐθύνη νά ἅγηται τοῦ λογικοῦ ποιμνίου τοῦ συνόλου τῶν ἐνοριῶν καὶ τῆς κάθε μιᾶς χωριστά.

Εἰς μίαν μερίδα τῶν Ἀρχιερέων μας, ἢ εὐθύνη αὐτή δέν φαίνεται, νά συγκλονίζει τὸν ὑπαρξίν Τῶν τόσο, δόσο ὑπόσχονται εἰς τούς λόγους πού ἀπευθύνουν κατά τὴν χειροτονίαν Τῶν καὶ τίν ἐνθρόνησίν Τῶν.

Τό κακό ἀρχίζει ἀπό τίς διεργασίες πού γίνονται πρό τῆς ἐκλογῆς Τῶν. Πολλοί πού <<όρεγονται ἐπισκοπεῖν>>, δροῦν κατά τρόπο, ὅχι πνευματικό καὶ χρησιμοποιοῦν, ὅχι καὶ τόσο θεμιτά μέσα, διά νά ἐπιτύχουν τὴν ἐκλογήν Τῶν.

Ἀκόμη καὶ ἔνας κατά πάντα καλός κληρικός, ἐάν υποκύψει εἰς τὸν πειρασμόν καὶ παρακαλέσει ἔναν ἀπό τοὺς <<γέροντας>> Ἀρχιερεῖς, πού κανονίζουν, ἐν πολλοῖς, τὰ τῶν ἐκλογῶν καὶ ἐπιτύχει νά γίνη Ἀρχιερεύς, αὐτομάτως χάνει τὴν γνώμην του καὶ εἰς τό ἔξης, τούλαχιστον δόσο ζεῖ ὁ <<Γέροντας>>, ἐνεργεῖ ὅπως τὸν διατάξῃ, ἔστω καὶ ἔάν αὐτό δέν είναι τὸ φρόνημα καὶ τὸ συμφέρον τῆς Ἐκκλησίας.

Υπάρχουν δέ πολλοί υποψήφιοι πρός Ἀρχιερατείαν, πού παρακαλοῦν κοσμικούς ἄρχοντας. Ο Σεβασμιώτατος Φλωρίνης, ἔχει γράψει πολλά εἰς τὴν <<Σπίθα>> διά τό πῶς ἐπεμβαίνουν εἰς τάς Ἀρχιερατικάς ἐκλογάς, οι πολιτικοί, οι ύπουργοί, οι στρατιωτικοί καὶ οἰκονομικοί παράγοντες, διάφορα γυναικάρια <<ύψηλῶν προσώπων>> καὶ <<χρίουν>> Ἀρχιερεῖς. Εἰς δέ τό βιβλίον τοῦ Μακάριωτατού Κυροῦ Ἱερωνύμου <<τό δράμα ἐνός Ἀρχιεπισκόπου>> φαίνονται πολλά ἀπό τὰ κριτήρια πού είχαν οἱ ἐκλέκτορες Ἀρχιερεῖς.

Σχεδόν ὅλοι οἱ Ἀρχιερεῖς, ἵσως διά διαφόρους λόγους, δέν είναι εύχαριστομένοι ἀπό τὸν σημερινό τρόπον ἐκλογῆς Ἀρχιερέων. Οὐδείς ὅμως δημόσια τολμᾶ, ἐξ ὅσων γνωρίζομεν, νά ζητήση τὴν ἀλλαγήν ἢ τὴν βελτιωσίν του. Δέν είναι βεβαίως εὔκολο πρᾶγμα, είναι ὅμως ἀπαραίτητο. Διότι με τὸ σημερινό σύστημα ἐκλογῆς, τό κακό ἀνακυκλοῦται καὶ ἡ κατάστασις χειροτερεύει.

Διά τὴν ἀναγέννησιν τῆς Ἐκκλησίας - Ἐνορίας, είναι ἀνάγκη ν' ἀνοίξη ὁ δρόμος διά νά εἰσέρχωνται εἰς τὴν Ἱεραρχίαν οἱ πλέον Ἀγιοι κληρικοί, οι ὅποιοι <<ἐπιθυμοῦν>> τό <<καλόν ἔργον>> τῆς ἐπισκοπῆς καὶ ὅχι τίν ματαίαν δόξαν τοῦ <<κόσμου>>. Δύσκολο τό ἐπιχείρημα καὶ ἐπικίνδυνο, ὅμως πάλι τονίζομε

**Σημείωσις:** "Οσοι λαμβάνουν διά πρώτη φορά τό περιοδικό μας, ἀς γνωρίζουν ὅτι τούς ἔγραψε κάποια ἀδελφή ψυχή καὶ δέν ἔχουν καμιά νομική ύποχρέωσιν.

άναγκαιον.

Εἰς τούς Ἀποστολικούς χρόνους οἱ διάκονοι, οἱ πρεσβύτεροι καὶ κατόπιν οἱ ἐπίσκοποι, ἐκλέγονται μὲν ἄφογες πνευματικές διαδικασίες, κάτι πολὺ περισσότερο ἀπό δημοκρατικές μέ <<ψήφῳ κλήρου καὶ λαοῦ>>.

Τό λαϊκό στοιχεῖο τῆς Ἐκκλησίας ἔχει σοθαρό ρόλο, εἰς τούς τρεῖς πρώτους αἰῶνας, διά τίν ἐκλογῆν τῶν Ἀρχιερέων.

Εἰς τίν Βυζαντινήν περίοδον εἶναι ἀποκλειστικόν προνόμιον τῶν Ἀρχιερέων, τοὐλάχιστον κατά τόν τύπον, πρᾶγμα τό ὅποῖον συνεχίζεται καὶ σῆμερον. Οἱ κάποιες ἐπεμβάσεις <<τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ>>, εἶναι ἔξαιρέσεις, οἱ ὅποιες ἐπιθεθαιώνουν τόν κανόνα.

<<Κύριο καὶ καίριο πρόβλημα δέν εἶναι αὐτή καθ' ἑαυτή ν συμμετοχή λαϊκῶν στά ὅργανα διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας, ν ὅποια μπορεῖ νά θεωρῆται ως κατ' ἀρχήν γενικῶς ἀποδεκτή, ἀλλά τό ζῆτημα (εἶναι) κατά ποῖον τρόπον θά γίνεται ν ἐπιλογήν ν ἐκλογήν τῶν προσώπων αὐτῶν>>, διερωτᾶται ὁ Ι. Μ. Κονιδάρης καθηγητής τοῦ Ἐκκλ. Δικαίου Νομικῆς.

Ο δέ πολὺς Α. Σ. Ἀλιβιζᾶτος κρίνοντας παλαιότερα τόν ἀναγκαστικό νόμο 2200, εὔστοχα ἀκόμη καὶ γιά τά σημερινά δεδομένα διαπιστώνει δτι <<δυστυχῶς λόγω τοῦ κρατοῦντος τότε δικτατορικοῦ καθεστῶτος, κατελύθη τό δικαίωμα τοῦ λαοῦ τοῦ ἐκλέγειν τούς ἐφημερίους του, οἱ ὅποιοι ούσιαστικῶς κακῶς διορίζονται εἰσέτι, σχεδόν ἀποκλειστικῶς, ὑπό τοῦ Ἐπισκόπου. (Ἐνῶ) θά ἔπρεπε νά ἐπανέλθη τό ταχύτερον, ἀκόμη δέ καὶ διά τίν ἐκλογῆν τῶν Ἀρχιερέων (ν ὑπογράμμησις δική μας) ἐπί ἀναζωγονήσει τοῦ διά τίν Ἐκκλησίαν ἐνδιαφέροντος τοῦ λαοῦ>>.

Ἡ <<Ἐνοριακή Κίνησις>> τολμᾶ νά προτείνη πρός κατεργασίαν κάποιες σκέψεις διά τίν ἐκλογῆν τῶν Ἀρχιερέων, πιστεύοντας δτι ἐκφράζη καὶ αὐτή τό φρόνημα <<τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ>>.

α) Σέ κάθε Ἱερά Μητρόπολι θά πρέπη νά δημιουργηθῇ ἔνα σῶμα ἐκλεκτόρων, τό ὅποῖον ὅταν κοιμηθῇ ὁ Μητροπολίτης της, νά ἐκλέξη δέκα, σέ πρώτην φάσιν, ἀπό τους πρός Ἀρχιερατείαν Κληρικούς, ἀπ' ὅλην τίν ὀρθοδοξίαν καὶ εἰς δευτέραν φάσιν, πέντε, ἐκ τῶν ὅποίων ἀναγκαστικῶς ν Ἱεραρχία νά ἐκλέγη δύο, καὶ ἐκ τῶν δύο νά ἐκλέγεται ὁ εῖς διά κλήρου, κατά τό Ἀποστολικό πρότυπο.

β) Τό σῶμα τῶν ἐκλεκτόρων νά δημιουργηθῇ: 1) Ἀπό ὅλους τούς κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

2) Ἀπό ὅλους τούς λαϊκούς θεολόγους.

3) Ἀπό ἐκπροσώπους τῶν ἐνοριῶν, ἕτοι δύο τρεῖς ἀπό τίς μικρές ἐνορίες, ἔνας διά κάθε πεντα-

κόσιες ψυχές, ἀπό τίς μεγαλύτερες ἐνορίες καὶ ἔνας διά κάθε κίλιες ψυχές διά τίς πολύ μεγάλες ἐνορίες. Περιπτόν θεωροῦμε νά τονίσωμε δτι τούς ἐκπροσώπους τῶν ἐνοριῶν, δέν θά τούς ὑποδεικνύουν οἱ Ἱερεῖς, ἀλλά ἔνα πολύ πλατύτερο σῶμα ἐνοριτῶν καὶ ἐνοριτισῶν, τό ὅποῖον θά ἔχη κάποιον λόγον γενικῶς διά τά θέματα πού ἀπασχολοῦν τίν ἐνορίαν, διά τό ὅποῖον ἐγράψαμε εἰς τό Κύριον ἀρθρον τοῦ προπονουμένου τεύχους τῆς <<Ἐν. Κινήσεως>>.

- 4) Ἀπό τοῦς διορισμένους Ἱεροψάλτας.
- 5) Ἀπό τά δημοτικά συμβούλια.
- 6) Ἀπό τούς προέδρους τῶν κοινοτήτων.
- 7) Ἀπό τά Διοικητικά Συμβούλια τῶν χριστιανικῶν σωματείων.

Προκειμένου δέ, διά τίν ἐκλογήν τοῦ Ἀθηνῶν και πᾶσος Ἑλλάδος, νά σχηματίζεται ἔνα σῶμα ἐκλεκτόρων ἀπ' ὅλας τάς Ἱεράς Μητροπόλεις, ἀπό τούς ἕδιους φορεῖς, ἀναλόγως τοῦ πληθυσμοῦ κάι μέ μεγαλύτερο ποσοστόν διά τάς μικράς Ἱεράς Μητροπόλεις, ἀπό πέντε ἐκπροσώπους οἱ μικρότερες, ἔως δέκα ἐκπροσώπους οἱ μεγαλύτερες, κατά ἕμισυ λαϊκοί καὶ ἀπό τούς λαϊκούς νά εἶναι ἔνας μόνον πτυχιοῦχος θεολόγος.

Ἀκόμη νά συμμετέχουν ὅλοι οἱ ἐν ἐνεργείᾳ Βουλευταί.

Ολοι οἱ ἐν ἐνεργείᾳ σύμβουλοι τοῦ Δήμου Αθηναίων.

Ολοι οἱ Δήμαρχοι, πού εἶναι υπό τήν εὐλογίαν τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας.

Ολοι οἱ καθηγητά τῶν δύο Θεολογικῶν Σχολῶν τοῦ Πανεπιστημίου Αθηνῶν και Θεσσαλονίκης.

Αὐτό τό σῶμα νά ἐκλέγη σέ πρώτη φάσι δέκα (10) Κληρικούς και σέ δευτέρα φάσι ἐκ τῶν δέκα (10) πέντε (5), ἡλικίας ἄνω τῶν 50 και κάτω τῶν 70 ἑτῶν, ἐκ τῶν ὅποίων ὑποχρεωτικά ν Σεπτή Ιεραρχία νά ἐκλέγη τούς δύο και ἐπί τῶν δύο νά τίθεται κλῆρος.

Ἡ <<Ἐνοριακή Κίνησις>> προτείνει κάποιο πλαίσιο, κάποιες ίδέες, δέν ἔχει τήν πρόθεσιν, τοὐλάχιστον ἐπί τοῦ παρόντος, νά παρουσιάση ἔνα σχέδιο πρός ἐφαρμογήν αὐτούσιο και πλῆρες.

Πιστεύει δτι θά εύρεθοῦν ἄλλοι ίκανοι και ἄγιοι, διά νά παρουσιάσουν ἔνα τόσο σπουδαῖον ἔργον.

Πιστεύει δτι οἱ προτάσεις της συνδυάζουν: 1) τήν συμμετοχήν <<κλήρου και λαοῦ>> εἰς τάς ἐκλογάς τῶν Ἀρχιερέων. 2) Ἀφήνουν ούσιαστικά ἄθικτα τά προνόμια τῆς Ἱεραρχίας. 3) Δίδουν τήν <<τελευταίαν>> λέξιν εἰς τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. "Οπως ἔκαναν πολλές φορές οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὅπως ἔκαναν οἱ Ἀπόστολοι διά τίν ἐκλογῆν τοῦ Ματθαίου (Πράξ. Α. 23-26).

Η <<ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ>>