

**ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ** οί ιεροί ναοί γεμίζουν άσφυκτικά. Αύτό σημαίνει ότι υπάρχει "πολύς λαός του Θεοῦ", ό όποιος είναι άνωνεργός καί ἀκατήχητος. Δέν πιστεύουμε ότι είναι εὔκολος ύποθεσις ή ἐνεργοποίησίς του καί ή κατήχησίς του, δημοσιεύεται ψυχές διά τίς όποιες είναι άναγκη νά ἐνεργοποιηθοῦν ὅλες οί δυνάμεις τίς ἐκκλησίας, κληρικοί καί λαϊκοί πρός αὐτήν τήν κατεύθυνσιν καί ἄς γίνονται λιγότερα "πανηγύρια".

### **ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ μιά σοβαρή μερίδα**

Ἐλλήνων θά τά γιορτάσουν σέ κάποιο κέντρο διασκεδάσεως τό βράδυ τῆς παραμονῆς καί τήν ὥρα πού οι καμπάνες θά καλοῦν τούς χριστιανούς νά λειτουργηθοῦν καί νά χαροῦν τήν θείαν ἐνανθρώπησιν τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, αὐτοί θά κοιμοῦνται ὅπως είναι φυσικόν.

Ὄμως πρέπει νά γνωρίζουν ότι ὁ φυσικός αὐτός ὑπνος, είναι ἀποτέλεσμα τοῦ πνευματικοῦ ὑπνου τῆς ἀμαρτίας, ό όποιος ὅμοιάζει πολύ μέ τόν ὑπνο πού φέρνει τό τσίμπημα τῆς μύγας Τσετσέ καί χρειάζεται κάποιοι νά ἐνδιαφερθοῦν νά τούς εἰσαγάγουν εἰς τό νοσοκομεῖον, νά τούς δοθῇ τό ἀντίδοτον, διά νά ξυπνήσουν ἀπό τόν λήθαργον. Ἐν προκειμένῳ νά εἰσέλθουν εἰς τούς κόλπους τῆς ἀγίας μας Εκκλησίας ἡ ὅποία είναι τό νοσοκομεῖον τῆς πληγωμένης ψυχῆς μας.

Χρειάζεται νά λεχθῇ, εἰς αὐτούς πού δέν εὑρίσονται εἰς τούς Ναούς τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων, πώς δέν γιόρτασαν Χριστούγεννα! Πάντα βεβαίως μέ διακριτικόν καί εὐγενή τρόπον.

Ο ΠΟΝΟΣ τῆς φτώχιας καί τῆς ἀσθενείας, τίς γιορτινές ἡμέρες γίνεται πιό μεγάλος. Οί εὐγενεῖς καί εὐαίσθητες ψυχές προσπαθοῦν νά τόν ἀπαλύνουν μέ διάφορες διακριτικές παρεμβάσεις. Η ἀγαπῶσα καρδία ἐφευρίσκει τόν κατάλληλο τρόπο ἐνεργείας. Τά δακρυα "γιά ξένο πόνο", είναι τά πιό εὐπρόσδεκτα δῶρα πρός τό Νήπιον τῆς Βηθλεέμ. Είναι ὅπως τά δῶρα τῶν ποιμένων καί τά περιμένει ὁ "μικρός Χριστός". Τούλαχιστον περιμένει τό δῶρα πού θά δώσης εἰς τόν ἔρανο τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς

Ἐνορίας σου.

**ΔΙΑΚΟΣΙΑ (200) χρόνια πέρασαν καί τό Τάμα τοῦ Ἔθνοινς δέν ἔχει πραγματοποιηθῆ.**

Ὑπεύθυνη είναι ή ἔκάστοτε κυβέρνησις τῆς πολιτείας μας καί ή διοίκησις τῆς Εκκλησίας μας.

Ὄμως ἔξισον ύπεύθυνος είναι ὁ καθένας ἀπλός πολίτης καί ὁρθόδοξος χριστιανός.

Είναι καιρός νά γίνη μιά κάποια "ἐπανάστασις" ἀπό τούς ἀπλούς ὁρθοδόξους ἔλληνες πολίτες, ὥστε οί ύπεύθυνοι νά ἐνεργοποιηθοῦν, διά νά μάθουν οί πάντες ότι δέν ἔλειψε τό ἔλληνικό φιλότιμο καί ὅταν ἐκρήγνυνται "σαρώνει".