

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΙ ΨΥΧΑΣΘΕΝΙΕΣ αὐξάνονται κατακορύφως καί εἰς τὴν πατρίδα μας. "Οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τότε πού ἔπαψαν νά πηγαίνουν εἰς τὸν ἕξομολόγον Ἱερέα, πηγαίνουν εἰς τὸν ψυχίατρον" ἔχει λεχθῆ ἀπὸ πολλοὺς κοινωνιολόγους.

Δυστυχῶς ὑπάρχει καί μιὰ πολὺ μικρὴ μερίδα κληρικῶν μέ ψυχασθένειες.

Τὴν εὐθύνη βεβαίως τὴν φέρνουν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες καί οἱ συμμαρτυρήσαντες πνευματικοί - ἕξομολόγοι.

Εἶναι μεγαλύτερος ὁ σκανδαλισμὸς ὅταν ὑπάρχουν ψυχασθενεῖς ἄγαμοι κληρικοί καί μάλιστα Μητροπολίτες.

Ὁ μακαριστός π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος ἐπιμόνως συνιστοῦσε εἰς τοὺς Μητροπολίτες, νά μὴν χειροτονοῦν ἱερεῖς ἀνθρώπους πού λαμβάνουν ψυχοφάρμακα λέγοντας, ὅτι "δεῖ περισσοτέρως προσέχειν".



ΠΑΡΑΔΟΞΑ πράγματα παρατηροῦνται εἰς τὸν πολιτικόν κόσμον τῆς Πατρίδος μας.

Ἡ συντηρητικὴ παράταξις ὅλο καί περισσότερο ἀπομακρύνεται ἀπὸ τίς θρησκευτικὲς παραδόσεις μας.

Εἶδαμε νά ἐκλέγεται πρόεδρος Δημοκρατίας πρόσωπον μέ ὄχι ὀμαλὸν ἔγγαμον βίον. Νά ὑπάρχη σύμβουλος τοῦ Πρωθυπουργοῦ πού δηλώνει ἀνερθρυστάως ὅτι εἶναι ὁμοφυλόφιλος.

Νά ἐφαρμόζονται τὰ ἀντικορωνοϊκὰ μέτρα ἀσπληρά, μόνον εἰς τοὺς Ἱερούς ναοὺς καί τελευταίως νά ὀρκίζεται ὑπουργὸς τῆς συντηρητικῆς κυβερνήσεως μέ πολιτικὸ ὄρκο!

Ενῶ στελέχη τῆς λεγομένης φιλελευθέρως παρατάξεως καί ἀριστερῆς χροιάς, νά ὁμιλοῦν διὰ τὴν "ὑπέρμαχον στατηγόν" καί νά κάνουν θρησκευτικὲς κηδεῖες.

Ἄς ἀντιληφθοῦν οἱ πάντες, ὅτι, μέ τὰ "ἔπεα πτερόεντα" δηλαδή "λόγια τοῦ ἀέρος" μέ ἄναμμα κεριῶν καί φιλήματα εἰκόνων, "γιά τὰ μάτια τοῦ κόσμου", δέν πείθουν καί ὅτι "ἔχει ὁ καιρὸς γυρίσματα".

Ὁ Ἕλληνας ἔστω καί ἐάν δέν γνωρίζει ὅσο πρέπει τὴν ὀρθόδοξον πίστιν μας, ἔστω καί ἐάν δέν τηρεῖ πολλές φορές κάποιες βασικὲς ἐντολές τῆς

Ἐκκλησίας, εἶναι βαθιὰ ὀρθόδοξος καί τιμωρεῖ ὅσους περιφρονοῦν τὴν ὀρθοδοξίαν καί τίς παραδόσεις του.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΡΙΟ ηλικίας θέλουν νά τεθῆ διά τούς Ἄρχιερεῖς, κάποιοι Ἄρχιερεῖς καί ὄχι μόνον, ὥστε ν' ἀποχωροῦν ἀπό τήν ἐπίσημη ἐνεργό δρᾶσι, ὅταν τό ὑπερβοῦν. Κάποιοι ἄλλοι Ἄρχιερεῖς, πού θέλουν τήν ψῆφο τῶν ἡλικιωμένων Ἄρχιερέων, διότι ὀρέγονται τήν Ἄρχιεπισκοπήν τῶν Ἀθηνῶν, ὑπεραμύνονται τῶν Ἱερῶν Κανόνων, οἱ ὁποῖοι ὀρίζουν τό ἰσόβιον τῶν Ἄρχιερέων.

Βεβαίως τό Κανονικόν καί Νόμιμον εἶναι ἡ ἰσοβιότητα τῶν Ἄρχιερέων. Ὅμως οἱ Κανόνες ἐπιτάσσουν ὅτι, ἂν ὁ Ἄρχιερεὺς δέν ἡμπορεῖ νά φέρνῃ εἰς πέρας σωστά καί ὀρθόδοξα τήν διακονίαν τοῦ "καλοῦ ἔργου" πού ἡξιώθη, νά παραιτῆται, χωρίς βεβαίως νά ἐγκαταλείπῃ τήν λαχοῦσαν Μητρόπολιν Του.

Ἐάν ὅμως ὁ γέρον Ἄρχιερεὺς δέν ἡμπορεῖ ν' ἀνταποκριθῆ εἰς τά καθήκοντά Του καί δέν ἔχει τό "γνώθῃ σ' αὐτόν" νά παραιτηθῆ, τότε οἱ ὄμοροι Ἐπίσκοποι εἰσηγοῦνται εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον τήν ἀντικατάστασιν Του, πρᾶγμα τό ὁποῖον δέν ἔγινε καί δέν θά γίνῃ ποτέ, διότι σκοντάφτει εἰς τό κακῶς νοούμενο "Φιλάδελφον", μέ ἐξαίρεσιν τήν ἐκθρόνησιν τῶν "Δώδεκα" τό 1974, πού ἐκθρονίστησαν, ὄχι ὡς ἀνίκανοι καί σκανδαλοποιοί, ἀλλά ὅπως ἀπεδείχθη ἐκ τῶν ὑστέρων, ὡς ἀγωνιστικά Ἅγιοι! Ἐστω καί ἐάν κάποιοι διά νά μή χάσουν τά κεκτημένα, παριστάνουν ὅτι δέν τό καταλαβαίνουν.

Ἐπομένως γιά τά σημερινά δεδομένα, τό ὄριον εἶναι ἀναγκαῖο κακό, διότι θά στερῆσῃ μέν τήν δυνατότητα εἰς κάποιους ἡλικιωμένους πνευματεμόρους καί ὀξύνοους Ἄρχιερεῖς, νά συνεχίσουν νά διακονοῦν "τό καλό ἔργον" Των, ὅμως θά λείψουν τά πολλά παρατράγουδα πού γίνονται εἰς τίς Μητροπόλεις πού ὁ Ἄρχιερεὺς χάνει τήν ἰκανότητα νά διοικῆ καί διοικοῦν οἱ περί Αὐτοῦ, σύμφωνα μέ τά ὑλικά συμφέροντά τους, εἰς βάρος γενικῶς τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.