

Ο Σεβασμιώτατος Καλαβρύτων κ.κ. Ἀμβρόσιος

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ Καλαβρύτων κ.κ. Ἀμβρόσιος διά τά δσα εἶπεν διά τήν ὁμοφυλοφιλίαν κατεδικάσθη μέντος ἀναστολή, εἰς τήν ἀναψηλάφησιν τῆς δίκης, πού εἶχε ἀθωωθῆ, παρά τήν ἀθωωτικήν εἰσαγγελικήν εἰσήγησιν, μέντος "εὐλογίαν" τῆς "ἀριστερᾶς" χειρός τοῦ Ὑπουργοῦ!

Οἱ ὁμοφυλόφιλοι σάν πρόσωπα εἶναι ἀξιοσέβαστα. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός των ὅμως, δέν εἶναι ἀπλῶς διαφορετικός. Εἶναι διαστροφή καταστροφική διά τό ἀνθρώπινο γένος. Εἶναι καταδικαστέος ἀπ' ὅλες τίς ὑγιεῖς δυνάμεις τῆς ἀνθρωπότητος ἀνέκαθεν, διότι ἐάν γενικευθῇ αὐτῇ ἡ διαστροφή, σέ πενήντα τό πολύ χρόνια, ἀναντιρρήτως θά παύση νά ὑπάρχῃ τό ἀνθρώπινο γένος, λέγει ἡ κοινή λογική.

Ἐπεκρίθη ἀκόμη ἀπό πολλούς καί διά πολλῶν, διότι ὑπεστήριξεν τήν ἀναντίρρητον θεολογικήν θέσιν ὅτι, αἵτια τοῦ πάσης φύσεως φυσικοῦ κακοῦ, εἶναι τό ἡθικόν κακόν, δηλαδὴ ἡ ἀμαρτία, ἡ παράβασις τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ.

Δέν δυνάμεθα νά ἰσχυρισθοῦμε, ὅτι τήν θεολογικήν αὐτήν ἀλήθειαν τήν ὑπεστήριξεν μέ τόν εὐπρεπέστερον τρόπον, ὅμως ἡ γλῶσσα πού χρησιμοποίησεν ἵτο πολύ εὐπρεπιστέρα ἀπό τήν γλῶσσαν πού χρησιμοποιεῖται εἰς τό κοινοβούλιόν μας καί ἀπό τό "σκᾶσε Ἀμβρόσιε", κάποιου ρασοφόρου, τήν ὥποιαν δέν "ἀκούει" ἡ "ἀριστερά" τῆς δικαιωσύνης, ἀλλά τήν ἀκούει ἡ θεία δικαιωσύνη καί ἡ "δεξιά τοῦ Ὑψίστου" καί καιρῷ τό δέοντι θά ἀποκαταστήσῃ τήν σαλευομένην ἡθικήν τάξιν, διότι εἶναι γνωστόν ὅτι "ὁ Θεός οὐ μνκτηρίζεται" (Γαλ. ΣΤ 7) καί "φοβερόν τό ἔμπεσειν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος" (Εβρ. I3). Δέν ἰσχυριζόμεθα ὅτι ὁ Θεός εἶναι τιμωρός "ἄπαγε τῆς βλασφημίας".

Ο Θεός εἶναι πλήρης ἀγάπης καί ἐλέους, "μακρόθυμος καί πολυνέλεος, οὐκ τέλος ὀργισθήσεται οὐδέ εἰς τόν αἰῶνα μηνιεῖ" (Ψαλ. PB8).

Δέν εἶναι σκληρός καί τιμωρός, εἶναι "πρᾶος καί ταπεινός τῆς καρδία". (Ματθ. IA29).

Ομως ἡ ἀπειρος ἀγάπη Τοτ, Τοῦ "ἐπιβάλει" νά χρησιμοποιη ἐν καιρῷ τῷ δέοντι, "τά ἄριστα μέσα διά νά ἐπιτύχῃ τούς ἀρίστους σκοπούς", διά τό καλό τῆς ἀνθρωπότητος, εἰς βάθος χρόνου τῆς ἀπείρου αἰωνιότητος καί ὅσο πιό σκληρός καί πορωμένος εἶναι ὡς ἀμαρτωλός ἀνθρωπος, τόσο πιο σκληρές τοῦ φαίνονται οἱ παιδευτικές ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ.

Οἱ ἀγωνιστικά "Ἄγιοι ἀνθρωποι καί ἐν καιρῷ δυνατῶν πειρασμῶν, ὅχι μόνον δέν ὀγανακτοῦν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, ἀλλά τόν δοξολογοῦν, διότι ἐκ πειρας γνωρίζουν ὅτι "τοῖς ἀγαπῶσι τόν Θεόν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν" (Ρωμ. H28) καί ὅτι τούς παιδαγωγεῖ "ἐπί τό συμφέρον, εἰς τό μεταλαβεῖν τῆς ἀγιότητος" (Εβρ. IB 12) αὐτῶν καί ὅπως μᾶς διαβεβαιεῖ ὁ Ἀπόστολος Παύλος "οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπέρ ὃ δύνασθε, ἀλλά σύν τῷ πειρασμῷ καί τήν ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ὑμᾶς ὑπενεγκεῖν" (1 Κορ. I13).

Γνωρίζουν ἀκόμη ὅτι ὁ Θεός, μέ τίς πάσης φύσεως "θεομηνίες", δέν εἶναι τιμωρός, ἀλλά παιδαγωγός πατέρας, ἀπαθής καί ἀνενδεής. Ἄλλωστε καί ἡ κρατική καί Εκκλησιαστική

δικαιοσύνη, παιδαγωγικά καί ὅχι ἐκδικητικά, παιδεύει τοὺς παραβάτες τοῦ Θείου καί ὀνθρωπίνου νόμου.

Ἄκομη καί εἰς τὴν περίπτωσιν δικαστικῆς πλάνης, δίδεται εἰς τὸν ἀδικηθέντα ἡ εὐκαιρία πνευματικῆς ὄνδου καί καταξιώσεως, διότι ἀργά ἢ γρήγορα "οἱ Γερανοί τοῦ Ἰβίκου", θά μαρτυρήσουν τὴν ἀλήθειαν.

Εἰς τὴν Ἀγίαν Γραφήν, ἀλλά καί εἰς τὴν ἀρχαιότητα ἡ λέξις τιμωρία σημαίνει παιδαγωγία. Εἶναι σύνθετος ἀπό τίς λέξεις τιμή καὶ ὥρα (ὅμως ὥρα μέ ψιλή καί ὅχι μέ δασεῖα) πού σημαίνει, φροντίς, μέριμνα, προσοχή. Δηλαδή τιμωρία εἶναι οἱ ἐνέργειες καί πράξεις ἐκεῖνες, πού ἀποκαθιστοῦν καί φυλάττουν καί διατηροῦν τὴν χαμένην τιμήν καί βοηθοῦν ὅσους εἶναι καλοπροσάρετοι, νά ἐπανέλθουν εἰς τὸ "ἀρχαῖον κάλλος" τοῦ προπτωτικοῦ ὀνθρώπου.

Ο Σεβασμιώτατος κ.κ. Ἀμβρόσιος ἔχει καί κάποιες ἀδυναμίες, καί πιός δέν ἔχεις; "Ομως δέν εἶναι ἀπό τοὺς "φιληδόνους" καί "φιλοχρημάτους" ἀρχιερεῖς, "μέ λερωμένα ράσα", πού ἔστι γμάτισαν, ἐν Συνόδῳ, ἔστω φραστικῶς, ἀρχιεπισκοπικά χείλη.

Ἄκομη ἀντιστάθη σθεναρά καί δέν ἔγινε μητροπολίτης ὁ γνωστός Γιουσάκης ὁ ὅποιος κατεδικάσθη, διά παράνομες ἐνέργειες, μέ ἀναστολή, (βλέπε "Παρόν" 10-2-2019, γεγονότα πού ἀπό μόνα τους, ὑπάρχουν καί ἄλλα θετικά, Τόν κατατάσσουν μεταξύ τῶν καλλιτέρων Ἀρχιερέων τῆς ἐποχῆς μας, παρ' ὅλες τίς ὑπαρκτές ἀδυναμίες Του.

Κάποιοι, διαβάζοντας αὐτές τίς σκέψεις, ἵσως μᾶς κατατάξουν μεταξύ τῶν συνηθισμένων δεσποτικῶν κολάκων, ὅμως θά κάνουν λάθος, διότι ἡ "Ἐνορ. Κίν." ἔχει σοβαρά παράπονα, διά τόν τρόπον πού ἀντιμετώπισεν, τόν σεβαστόν μας π. Παναγιώτη Μεντζᾶ καί ἐμμέσως καί τὴν "Ἐνοριακήν Κίνησιν", τά ὅποια ἐν καιρῷ τῷ δέοντι θά τά δημοσιεύσωμε, τοῦ Θεοῦ θέλοντος.

Παρ' ὅλα τά παράπονά μας, πιστεύομε ὅτι "ἡ ἀλήθεια πρέπει νά λέγεται" καί νά καταγράφεται διότι "τά γραπτά μένουν" "Scripta Manet"

Υ.Γ. Εἶχαν γραφῆ τ' ἀνωτέρω, ὅταν διαβάσαμε εἰς τίς ἐφημερίδες ὅτι ἀνεκάλεσε τὴν ἀπόφασίν Του νά παραιτηθῇ.

Πιστεύομε ὅτι ἐόν δέν παραιτηθῇ ἐντός 2019 θά χάσῃ τὴν ἀξιοπιστίαν Του καί ἵσως καταντήσῃ, ὅπως κατήντησαν, οἱ κατά τά ἄλλα ἀξιόλογοι Ιεράρχες, Κοζάνης κυρός Διονύσιος, Αἰτωλοκαρνανίας κυρός Θεόκλητος, Πατρών κυρός Νικόδημος καί ἄλλοι πολλοί, οἱ ὅποιοι δέν παραιτηθησαν τότε πού ἤδυναντο νά παραιτηθοῦν, ὅπως ὁ Υδρας κυρός Ιερόθεος, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κυρός Ιερώνυμος (Κοτσώνης) καί ὁ Πάπας Βενέδικτος καί διαφύλαξαν τό κύρος Των.