

**ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ**, λέγει ή ίστορία, ὅτι ἐναλάσσονται εἰς τήν ἔξουσία, κερδίζοντάς την, κολακεύοντας τούς πολῖτες, ὑποσχόμενα ἀνέφεικτα πράγματα, τά όποια σχεδόν πάντοτε, τά πιστεύοντα εὐκολα καί κατόπιν ἀπογοητευμένοι τά καταψηφίζουν.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι οἱ πολλοί πολῖτες, δέν θέλουν νά ἀκούσουν τήν ἀλήθεια, θέλουν νά ζοῦν μέ ψευσισθήσεις.

Δέν θέλουν νά παραδεχθοῦν, ὅτι ἡ πρόοδος ἐνός ἀνθρώπου, μιᾶς οἰκογενείας καί ἐνός κράτους, θά ἔλθῃ ὅταν κάθε ἀνθρωπος, ἐργάζεται καί παράγη ὅσο μπορεῖ περισσότερο καί καταναλώνη μόνον ὅσα εἶναι πραγματικά ἀναγκαῖα.

Τό τί εἶναι ἀναγκαῖον τό κρίνει ἡ πολυχρόνιος πεῖρα τῆς ἀνθρωπίνης κοινωνίας, ἡ κοινή λογική, οἱ περιστάσεις καί κυρίως τό θεῖον θέλημα, ὅπως τό ἐκφράζει ἡ Καινή Διαθήκη, ὁρθοδόξως ἐρμηνευομένη.

Τά κόμματα, τόσο τά λεγόμενα συντηρητικά, ὅσα καί τά λεγόμενα φιλελεύθερα καί δημοκρατικά, εἶναι κατά βάσιν ὑλιστικά καί ἀθεα, ἔστω καί ἐάν κάποια λέγονται χριστοδημοκρατικά.

"Ομως ἀνάμεσά τους ὑπάρχουν πρόσωπα, πού ἐμπνέονται ἀπό τά Ἑλληνοχριστιανικά ἰδεώδη καί ἐργάζονται διά νά εὐημερήσουν οἱ πολῖτες καί νά γίνουν "καλοί κάγαθοί"

Διά τοῦτο ὁ χριστιανός εἶναι ἀνάγκη νά εἶναι ἐντονα ἐνεργός πολίτης. "Ομως δέν πρέπει νά θεωρῇ τό ἔνα καλό κόμμα καί τό ἄλλο κακό. Ἀλλά νά διαλέγῃ μεταξύ καλλοῦ καί καλλιτέρου ἡ μεταξύ κακού καί χειροτέρου καί εἰς ὅποιον πολιτικό χῶρο καί ἐάν εὑρίσκεται, νά βοηθᾷ νά ἐκλέγωνται πρόσωπα δίκαια, καταξιωμένα, καλοί οἰκογενειάρχες καί μέ πνευματικά ἐνδιαφέροντα, διότι "οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνον ζήσεται ἀνθρωπος" εἶπε ὁ Κύριος μας Ἰησούς Χριστός καί τό ἐπιβεβαιώνει ἡ ίστορία.