

ΧΑΡΗΚΑΝ πολύ, ὅλοι οἱ ὄρθοδοξοὶ Ἐλληνες, πού εἶδαν ἀδελφομένους τὸν Πατριάρχη μας, μέ τὸν Ἀρχιεπίσκοπόν μας, εἰς τά πρόσφατα ἐγκαίνια τοῦ Γηροκομείου εἰς τό Δήλεσι.

Τό γεγονός εἶναι σημεῖον αἰσιοδοξίας καί εὐχόμεθα νά ἔχῃ συνέχεια καί νά εὑρη μιμητάς εἰς τοὺς "ἐγγύς καί τούς μακράν".

Ἡ ἐνότης τῆς ὄρθοδοξίας διατηρεῖται ὅταν προτιμοῦμε τήν "ἀπέραντον ἡδονήν τῶν καθορώντων τό κάλλος τό ἄρρητον" τοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ, ἀπό τίς κοσμικές "δόξες", πρωτοκαθεδρίες, θρόνους ἐπισκοπικούς καί Πατριαρχικούς καί τίς ἔριδες διά "αὐτοκεφαλίες" καὶ "εἰσπηδήσεις", τίς ὁποῖες τίς "χρυσώνουμε" ὑποκρινόμενοι ὅτι ἀγωνιζόμεθα τάχα διά τήν "Κανονικήν Τάξιν".

Εἶναι ἀναντίρρητον ὅτι καί τό μεγάλο Σχῖσμα, δέν ἔγινε διά δογματικούς λόγους, ἀλλά διά τό ποιός θά ἔχει, "δεσποτικῶ τῷ τρόπῳ" τό "πάνω χέρι" εἰς τήν διοίκησιν τῆς Ἔκκλησίας, τό "πρωτεῖον", χωρίς αὐτό νά σημαίνῃ ὅτι πρέπει νά καταργηθῇ ἡ Ἱεραρχία καί ἡ Κανονική Τάξις.

Ἡ διαφορετική ἡμέρα τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα, τά ἄζυμα, ἡ διαφορετική ἀμφίεσις καί τό περιλάλητον "filiogue" καὶ ἄλλες μικροδοαφορές, ὑπῆρχαν πολύ πρό τοῦ Σχίσματος, οἱ ὁποῖες συνεζητοῦντο ώς "θεολογούμενα", χωρίς νά διαταράζουν τήν ἐνότητα τῆς Εκκλησίας.

Βεβαίως μέ τό πέρασμα τοῦ χρόνου εἰς τοὺς Παπικούς καί Προτεστάντες ἐπῆλθεν κάποια ἀλλοίωσις τοῦ ὄρθοδόξου φρονήματος καί εἰς τήν θεωρίαν καί εἰς τήν πρᾶξιν, ἐνῶ εἰς κάποιους ὄρθοδόξους ὑπάρχει σοβαρή ἀλλοίωσιν μόνον εἰς τήν πρᾶξιν.

Ὄμως ὅλα τά τοῦ "κόσμου" "οὐκ ἄξια... πρός τήν μέλλουσαν δόξαν". (Ρωμ. Η18). Εἶναι "σκύβαλα" (Φιλιπ. Γ8) λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, δι' ὅλους ὅσους χαίρονται τήν ζωή "ὑπό τό πρῖσμα τῆς αἰωνιότητος" (Sum species eternitatis).